

JESUS STILLAR STORMEN

Har du nån gång varit på en båt som varit i en storm?

Några som vet var lärjungarna...

Allt började med att Jesus kom till lärjungarna en kväll och han sa: Kom, hoppa i båten så åker vi över till andra sidan av sjön.

Det var lite kyligt i luften och Jesus hade predikat för folket hela dagen och alla var lite trötta. De lämnade folket och steg i båten där han redan satt. När de så lade ut följde några andra båtar med.

I början kunde de se den vackra solnedgången och det såg ut att bli en fin båttur men väldigt snart blåste en våldsamt storm upp, och höga vågor slog in i båten så att den nästan blev full med vatten och började sjunka. Lärjungarna var så rädda, de höll fast i varandra och skrek när vågor sköljde in i båten.

Jesus låg alldeles lugn i båten och sov med huvudet mot en kudde. Han var inte alls rädd. Lärjungarna började skrika och väckte honom och de ropade förtvivlade: Jesus, märker du inte att vi håller på att drunkna, vi kommer dö i den här stormen?

Då reste sig Jesus upp i båten och med hög röst befallde vinden och sjön och stormen att vara stilla. På en sekund blev sjön alldeles lugn, vågorna stannade och himlen blev klar.

Alla som satt i båten pustade ut och förundrades över vad som just hade hänt. Ingen vågade säga något.

Jesus vände sig till lärjungarna och frågade: Varför blev ni så rädda? Tror ni fortfarande inte på mig?

Förskräckta viskade de till varandra: Vem är han? Både vinden och sjön lyder honom.

Vi kan också möta stormar i livet, men när vi har Jesus med i våran båt så behöver vi aldrig vara rädda, vi måste tro på honom! Jesus är alltid med dig och han lämnar dig aldrig.

Nu ska vi be och du kan be efter mig:

Tack Jesus för att du alltid är med mig

När det stormar i mitt liv så är jag inte rädd

Du tar hand om mig och håller mig i handen

När jag ropar så hör du mig

Och du räddar mig

Jag älskar dig Jesus

AMEN