

DROTTNING ESTER

Nu ska du få höra berättelsen om drottning Ester.

Allt började på den stora festen som kung Ahasveros bjudit in till för att visa sin rikedom och sitt vackra palats. Slottet var smyckat med de vackraste tygerna, det var soffor av guld, vackra trädgårdar, ädelstenar och det fanns god mat till alla gästerna.

Plötsligt frågade en av gästerna; "Ers majestät vart är drottningen, kan hon inte komma hit så att vi får se hennes skönhet?"

"Självklart" svarade kungen och han sa till sin tjänare att hämta drottningen. Men när tjänaren kom till drottningen med hälsningen att Kungen ville att hon skulle komma, så vägrade hon.

Kungen blev rasande "Hur vågar hon gå emot min order?"

Kungens rådgivare sa att han måste byta drottning och att det var oacceptabelt att drottningen fick vara kvar i palatset när hon inte lyder kungens order. "Ers majestät, du behöver hitta en ny drottning och vi ska hitta den vackraste flickan i rike", föreslog hans rådgivare.

Kungen tyckte detta var ett mycket bra förslag och såg till att det genast blev genomfört.

I kungapalatset fanns en man, som hette Mordokai. Mordokai hade en mycket vacker ung kusin, som hette Ester. Hennes föräldrar var döda och Mordokai hade därför tagit hand om henne som sin egen dotter.

Ester blev en av alla flickor som fördes till kungens palats för att kanske bli utvald till nästa drottning. Vad ingen visste var att Ester var judinna för det hade Mordokai förbjudit henne att berätta, och som alltid lydde hon honom.

Mordokai kom till palatset utanför hennes rum varje dag för att ta reda på hur hon hade det.

Innan en Ester skulle presenterades för kungen, bada härliga bad och prova massor av olika parfymer. Hon fick vackra kläder och välja juveler som hon skulle ha på sig när hon skulle möta kungen. Alla som såg Ester kunde inte annat än beundra henne för hennes skönhet.

Nu var det Esters tur att gå in till kungen. Kungen blev mer förtjust i Ester än i någon annan och han tog därför den kungliga kronan och satte den på hennes huvud och förklarade att hon skulle vara den nya drottningen. Nu var det fest!

En dag, när Mordokai jobbade i palatset, råkade han höra två vakter prata om att de planerade att döda kungen för de tyckte inte om honom. Mordokai berättade detta för drottning Ester, som berättade för kungen vad hon hade fått höra och kungen gjorde sig genast av med vakterna. Och kungen skrev ner i sin bok vad som hade hänt så att han inte skulle glömma bort det.

Strax därefter blev en man som hette Haman kungens närmaste man och en av de mäktigaste männen i riket efter kungen. Alla kungens män bugade sig för honom när han gick förbi, för så hade kungen befallt, men Mordokai vägrade att göra det.

”Varför följer du inte kungens befallning?” frågade de andra honom dag efter dag, men han brydde sig inte om dem han hade bestämt sig för att eftersom han var jude så skulle han inte buga för någon annan än Gud.

Någon berättade för Haman om vad Mordokai hade sagt och Haman blev rasande. Han beslutade sig för att straffa inte bara Mordokai utan alla judar och utrota dem ur Ahasveros rike.

Haman tog så upp saken med kungen men han var mycket lömsk. Han sa: ”Det finns ett speciellt folk, judarna, som vägrar lyda er Ers majestät. Vi måste göra oss av med dem!” Kungen gick med på förslaget och gav sin ring till Haman för att visa att han menade allvar.

Ett par veckor senare skickade Haman ut ett brev till hela riket som talade om att man skulle döda alla judar på samma dag. Det bröt ut panik och förvirring spred sig i staden, judarna var förtvivlade. De ropade till Gud om hjälp och visste inte vad de skulle ta sig till och när Mordokai fick höra vad som hade hänt, rev han sönder sina kläder, klädde sig i säcktyg och strödde aska över sig innan han gick ut i staden och ropade till Gud.

Mordokai ställde sig utanför porten till kungapalatset och när Esters tjänare kom och berättade för henne om Mordokai, blev hon så bekymrad och skickade kläder till honom att använda i stället för säcktyget, men han vägrade att ta emot dem.

Då skickade hon en tjänare och bad honom gå ut till Mordokai och ta reda på varför han var så ledsen och fick då höra att Haman ville döda alla judar..

Mordokai skickade en hälsning till Esther och sa: ”Esther du måste göra något, gå in till Kungen och be om hjälp. Tror du att du ska komma undan därför att du är i kungens palats, när alla andra judar blir dödade? Om du inte gör något kommer Gud ändå att på något sätt rädda judarna, men du och dina släktingar kommer att dö. Jag tror att det finns en mening med att du är i palatset nu, Gud har kallat dig.

Ester bestämde sig då för att fasta i 3 dagar och sen gå in till kungen och hon sa till Mordokai att be alla judar i staden att fasta med henne.

Tre dagar senare tog Ester på sig den kungliga manteln och gick in där kungen satt på sin tron vänd mot ingången. När han fick se drottning Ester stå där på den inre gården, räckte han ut guldspiran mot henne och välkomnade henne. Ester gick då fram och rörde vid spetsen på spiran.

Vad önskar du, drottning Ester? frågade kungen henne. Jag ger dig vad som helst.
”Jag skulle vilja bjuda Ers Majestät och Haman till en fest som jag har förberett för er i dag, svarade Ester.”

Kungen vände sig till sina tjänare och befallde: Kalla på Haman omedelbart! Senare på dagen kom kungen och Haman till festmåltiden som Ester hade anordnat.

Kungen frågade Ester igen: "Tala nu om för mig vad du egentligen vill, så ska du få det." Min allra djupaste önskan är, att om Ers Majestät verkligen älskar mig så ska du komma tillbaka i morgon tillsammans med Haman till den festmåltid jag ska förbereda, och då ska jag tala om vad det handlar om, svarade Ester."

Haman var på ett strålande humör när han lämnade festen. Men så fick han syn på Mordokai, som varken reste sig eller bugade och han blev rasande. Det enda som förstör mitt liv just nu är den där juden Mordokai som sitter i kungens port och vägrar att buga sig för mig, tänkte han för sig själv. Jag måste göra mig av med honom.

Kungen och Haman kom igen till festen som Ester hade anordnat och kungen frågade henne igen vad hon önskade: "Berätta nu, drottning Ester! Vad det än är du önskar så ska jag ge dig det"

Till slut svarade Ester honom: "Om Ers Majestät verkligen älskar mig, och om du vill, så rädda mitt liv, det är vad jag önskar. Rädda också mitt folk. De vill döda oss alla, snälla rädda oss!"

"Vad är det du talar om? frågade kung Ahasveros. Vem skulle våga göra något sådant mot er?"

"Haman, den där onde mannen som jag har bjudit till mitt bord, är vår fiende, svarade Ester."

Haman blev då alldeles blek av skräck och höll på att sätta maten i halsen.

Men kungen reste sig hastigt och gick ut i trädgården. Haman började då be drottning Ester att rädda hans liv, för nu förstod han vad som väntade honom och när fick kungen se honom när han återvände från trädgården blev han rasande.

Han kallade på sina tjänare som tog Haman med sig och kungen beslutade att alla judar skulle få leva på grund av den modiga drottning Ester.

Ester är en av de modigaste personerna i bibeln. Hon förstod att hon var kallad av Gud och att han hade gjort henne till drottning för att hon skulle kunna rädda sitt folk. Hon gjorde det som var rätt även om det var svårt. Du är också kallad av Gud, att göra rätt sak och att vara modig även när det är svårt. Du kan vara en Ester i den här tiden!

Nu ska vi be och du kan be efter mig:

Jesus tack att du har utvalt mig
Du gör mig modig och stark
Även när det är svårt
Tack att du bor i mitt hjärta
Och att du hjälper mig att göra svåra saker
Jag litar på dig Jesus
AMEN