

SKAPELSEN

Nu ska du få höra berättelsen om när Gud skapade jorden.

Det hela började med att den här jorden den var alldeles tom, det var mörkt och det fanns ingenting levande. Allt var svart!

Och Gud sa – BLI LJUS – och det blev ljus och ljuset kallade han dag och mörkret kallade han natt.

Han skapade himmel, hav och land och sen skapade han alla växter. Och den tomma jorden började helt plötsligt att växa fram till en vacker trädgård men vackra blommor, träd, fruktträd och det luktade sååååå gott.

Gud älskade det han skapade – han satte upp solen att lysa om dagen och månen och stjärnorna för att lysa på natten.

Sen började han att fylla jorden med djur och himlen med fåglar och nu var det inte bara en vacker trädgård utan allt började leva. Och när Gud titta ut över jorden så kände han sig så nöjd, vilken skapelse. MEN, det var något som saknades...

Gud visste vad som saknades – människor!

Han sa: "låt oss ska skapa människor som liknar oss och de ska få ta hand om min vackra trädgård och om alla djuren."

Han skapade först mannen, Adam, och han sa till Adam: "Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, utom av det här trädet. För om du gör det så kommer du inte längre att kunna vara kvar här hos mig och utan du måste klara dig själv och till slut kommer du att dö.

Ok sa Adam... han ville självklart vara kvar hos Gud och bestämde sig för att inte ens gå i närheten av trädet.

Sen skapade Gud, kvinna, Eva. De åt av alla frukter och de älskade Edens trädgård. Där fanns de godaste frukterna och de vackraste blommorna.

Gud älskade människorna mest av allt i hela världen och han visade dem så mycket kärlek att de önskade sig ingenting annat.

Men i den här trädgården fanns det ett vääääldigt listigt djur, faktiskt det listigaste av alla vilda djur – ormen.

En dag när Eva och Adam gick runt i trädgården så kom ormen och han frågade kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?" "Vi får äta frukt av träden", svarade Eva. "Det är bara av trädet mitt i trädgården som vi inte får äta. Gud har sagt att vi inte får äta eller ens röra frukten där, för då kommer vi inte att kunna vara kvar här längre och vi kommer att dö." Ormen svarade: "Va, det är klart att ni kommer kunna stanna här och vara hos Gud! ⁵ Gud vet att den dag ni äter av frukten så kommer ni bli lika stora och mäktiga som Han^[a], inget annat kommer hända."

Eva tittade på trädet och det såg så gott ut, det var så vackert och lockande, eftersom hon skulle bli som Gud om hon åt av frukten. Hon sträckte sig efter en blank vacker frukt och åt och hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.

I samma stund som de tog en tugga av frukten så var det som att något hände, hjärtat blev alldeles kallt, det kändes tomt och de började att frysa.

Solen började gå ner och de hörde att Gud promenerade i trädgården. Och han ropade... Adam Eva, vart är ni? Vanligtvis hade de svarat men de vågade inte, men Gud fortsatte att ropa och till slut ropade Adam tillbaka – vi är här! Vi hörde dig och blev rädda och gömde oss.

Varför blev ni rädda svarade Gud? Ni känner ju mig!
Har ni ätit av det förbjudna trädet?

Det var Eva svarade Adam – hon fick mig att äta!

Nej det var ormen som lurade mig ropade Eva förskräckt!

Gud förklarade för Adam och Eva att pga de varit olydiga och inte lyssnat så skulle de nu behöva lämna den vackra trädgården.

De skulle behöva arbeta hårt, kämpa och också möte mycket smärta och mörker. De skulle behöva klara sig själva utan Gud.

När Adam och Eva tog stegen ut ur paradiset så vände de sig om en sista gång och de ångrade sig att de valt bort den största kärleken av alla. Nu var de helt ensamma.

Vad skulle hända med dem?

Gud kunde inte glömma sin skapelse, hur skulle Gud vinna människan tillbaka, hur skulle han få tag i hennes hjärta?

Ormen kanske trodde att han hade vunnit men Gud hade en plan, allt skulle ordna sig och han skulle se till att människan fick en väg tillbaka. Han hade bestämt sig för att ge det finaste och mest dyrbara han hade, sin ende son Jesus. Han skulle kunna ta människans plats och istället för att de skulle behöva dö så kunde han ge sitt liv.

Gud älskar dig så mycket! Han skapade dig för att du skulle likna honom och Bibeln säger att han har skapat dig perfekt och underbar. Han såg dig när du låg i din mammas mage och han visste att du fanns innan någon annan visste. Du är en del av Guds plan och han är så stolt över dig.

Ingen kan trycka ner dig eller säga att du är ett misstag för du är ett mästerverk i Guds hand.

Nu ska vi be och du kan be efter mig:

Tack Jesus

Att du har skapat mig helt perfekt

Jag vet att du såg mig i mammas mage

Och att du har en plan för mitt liv

Tack att du öppnade vägen tillbaka till dig

Så att jag kunde ta emot dig i mitt hjärta

Jag älskar dig

AMEN